

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Verbreken van Boeien



<b>Wijk:</b>	Zelhem
<b>Toponiem:</b>	Plantsoenstraat
<b>Kunstenaar:</b>	Bé Thoden van Velzen (1903 - 1984)
<b>Materiaal:</b>	Euville (kalksteen), Witsteen
<b>Jaar van plaatsing:</b>	1950

## Omschrijving

In het plantsoentje aan de Plantsoenstraat en de Ruurloseweg. Onthuld op 5 mei 1950, dit beeld is gemaakt door Bé Thoden van Velsen en stelt een mannelijk figuur voor, die met ontboeide armen oprijst uit de golven. Bé Thoden van Velsen, heeft hiermee willen uitbeelden: verbreken van boeien en het streven naar omhoog. "Ter herinnering aan de joodse inwoners van Zelhem die gedurende de 2e wereldoorlog om hun jood-zijn werden omgebracht en aan de 3 inwoners van Zelhem, die in Indonesie als militair om het leven kwamen in de periode 1946-1949. Dit monument is geadopteerd door de Jan Ligthartschool. De medeburgers die omgekomen zijn en waarvoor het herdenkingsmonument is zijn; EC Achterberg, S Goede, JD heezem, DJ Heinen, HJ vd Meulen, W Middeldorp, E. Peppelman, J Rijpstra, HW Wolsink, WJ Anderson, GN Bainbridge, JE Bawtree, HA Brown, WBS Cunychame, AW Davies, LM Grafgie, Halkitt, WC Grant, EG Gully en SJ Haldane.

